

Dat voel ik toch anders



Bladzijden:	110 pp.
Auteur:	W. Visscher
Taal:	Nederlands
Verschenen:	04-04-2015
Uitgever:	Banier Bv, Uitgeverij De
ISBN:	9789462780729

[Dat voel ik toch anders.pdf](#)

[Dat voel ik toch anders.epub](#)

De individualisering van de hedendaagse samenleving gaat de kerkdeuren niet voorbij. Ook kerkmensen laten zich gemakkelijk leiden door hun eigen ervaring en voorkeuren. De beleving van het geloof wordt steeds individueler en meer gericht op het gevoel. Het vertrekpunt is vaak niet de dogmatiek, maar dat wat je raakt. Dit boek beschrijft de historische wortels van de individualisering en bespreekt de gevolgen van deze ontwikkeling in de kerk, het onderwijs, de politiek en de media. Hierbij plaatsen de auteurs kritische noten: Hoe is het mogelijk dat deze manier van denken de gereformeerde gezindte heeft kunnen infiltreren? Of zit er in het orthodoxe christendom zelf een tendens tot individualisering? Dit boek wil christenen bewust maken van het doorgeschoten individualisme en bijdragen aan een herontdekking van het Bijbelse spreken over de gemeenschap der heiligen. Auteurs: Dr. ir.

S.M. de Bruijn, W. Büdgen, dr.

A. Huijgen, dr.

P. Overeem, drs. A.A. van der Schans, dr. Bart Jan Spruyt, drs. R. Toes, drs. P.J. Vergunst, ds. W. Visscher.