

# Supersingle



<b>Bladzijden:</b>	210 pp.
<b>Auteur:</b>	Nicole van Nierop
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Verschenen:</b>	15-01-2013
<b>Genre:</b>	Romans
<b>Uitgever:</b>	Prometheus
<b>ISBN:</b>	9789044622409

[Supersingle.pdf](#)

[Supersingle.epub](#)

Handelbare kinderen, trouwe wederhelften en geslaagde gezinnetjes. Elk jaar met kerst wordt de drieëndertigjarige Rebecca geconfronteerd met het ondraaglijke geluk van haar broers \_ en vooral met haar eigen hunkering naar een leven als dat van de mensen om haar heen. Rebecca zit in een ware dertigersdip, en de tijd tikt genadeloos door. Samen met haar beste vriendin Fleur probeert ze haar twijfels te overschreeuwen en richt ze zich op uitgaan en mannen. Als ze de tien jaar oudere Willem tegenkomt stort ze zich vol verwachting in zijn armen. Maar het sprookje duurt niet lang: de witte afdruk van een trouwring brengt Rebecca met een harde klap terug op aarde. Als ze dan ook nog zwanger van hem blijkt te zijn, staat haar leven helemaal op zijn kop. Ja, die bolle buik paste bij het plaatje in haar hoofd (en dat van haar ouders), maar waar is de zorgzame man die ernaast had moeten staan? Om haar ellende te vergeten stort ze zich weer op uitgaan en haar carrière, om elke avond in slaap te vallen op haar met colaflessen en peuken bezaaide bank. Door de heftige wending in haar leven komt ze langzaam tot het besef dat de wortels van het kwaad liggen in haar jeugd, en dat ze de confrontatie met haar familie aan moet gaan om weer gelukkig te kunnen worden. Supersingle is een tragikomisch verhaal over liefde, eenzaamheid, machtsmisbruik, dertigersdilemmas en de als vanzelfsprekend beschouwde honger naar het moederschap. Nicole van Nierop (1980) is zelf de supersingle bij uitstek. Ze is jong, knap en voedt alleen haar elfjarige zontje Samuel op naast een succesvolle

carrière als (scenario)schrijfster en actrice. Ze schreef onder meer teksten voor de spraakmakende tv-serie *New Kids* en de film *New Kids Turbo*, waarin ze zelf ook speelde. Ook schreef ze samen met Frank Lammers de nieuwe serie *Brabants geluk*, een komedie waarin vrouwen met een kinderwens de hoofdrol spelen. In 2010 verscheen haar debuutroman *Ik houd van u*, die in 2012 verfilmd zal worden. De roman werd genomineerd voor de Cutting Edge Award voor het beste Nederlandstalige boek.