

# Ik wordt



<b>Bladzijden:</b>	72 pp.
<b>Auteur:</b>	Harry Vaandrager
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Verschenen:</b>	09-04-2018
<b>Genre:</b>	Literaire fictie
<b>Uitgever:</b>	Balanseer, Het
<b>ISBN:</b>	9789079202515

[Ik wordt.pdf](#)

[Ik wordt.epub](#)

Een nieuwe zwarte parel van Harry Vaandrager!'Heb geen fut voor verzet. Waarom mij verweren? Dus vooruit, zal over mijzelf vertellen. Maar met tegenzin. En, heel graag, stel niet zoveel vragen, ze lopen mijn antwoord voor de voeten. Waarschuw u echter op voorhand heren, mijn herinneringen zijn ongeschoen en slecht gekapt. Ze zijn, ook dat nog, op praalwagens vol met meisjes van de lichtste zeden en aanpalende billenknijpers de woestijn ingereden.'Harry Vaandrager geeft in deze vlijmscherp gebalde roman met mokerende en tegelijk vloeiende zinnen vorm aan de paradox van de ik-figuur: enerzijds bestaat deze uit verschillende ikken die allemaal afzonderlijk gehoord willen worden, anderzijds wil hij één worden, opgaan in al wat bestaat en vloeit. Tussen breuk en versmelting twijfelt zijn hele zelfonderzoek, dat een hellevaart wordt. Aan de ene kant wil hij het nu scheiden van het toen, aan de andere kant wil hij dat verleden voortdurend opnieuw beleven.'Harry Vaandrager vormt een avant-garde in z'n eentje.' Vic van de Reijth