

Landjepik



Bladzijden:	123 pp.
Auteur:	Derk Visser
Taal:	Nederlands
Verschenen:	06-03-2009
Genre:	Fictie
Uitgever:	Gottmer Uitgevers Groep b.v.
ISBN:	9789046804599

[Landjepik.pdf](#)

[Landjepik.epub](#)

ÔDerk Visser verdient niet alleen waardering voor het feit dat hij aantrekkelijke puberliteratuur maakt, dat geldt ook voor de literaire prestatie zelf.Õ de VolkskrantZoals Derk Visser zich kan verplaatsen in jongeren zijn er maar weinig. Pubers herkennen zichzelf in zijn boeken en/of leren zichzelf kennen.

Maar dat niet alleen, ze maken ook kennis met de leefwereld van andere jongeren. In zijn nieuwe boek gaat het over kinderen die niet in Nederland geboren zijn, maar er wel opgroeien.ÕEen rauw, ruw, heftig en knap levensecht boek.ÕDe LemniscaatkrantIn Landjepik portretteert Derk Visser twee jonge mensen: zwangere Ana uit Kosovo en Evren uit Turkije. Ze komen elkaar tegen in de stad. Evren beweert dat hij de vader is van het kind in AnaÕs buik en wil met haar trouwen. Maar trouwen kan in Nederland pas als je achttien bent.

Ana heeft geen zin in weer een jongen, en al helemaal niet in een Turk. Ze wil het liefst zo snel mogelijk weg uit het kille Nederland. Terug naar Kosovo.

Maar helemaal ongevoelig voor de charmes van Evren is ze niet en misschien komt hij haar toch van pas ð Ana kan namelijk niet autorijden en Evren wel. Hij helpt haar waar hij kan, voor hem is het echte liefde, maar hij heeft ook nog een andere reden om met haar te willen trouwen. Samen vluchten ze in een gestolen BMW

de stad uit. Op weg naar Kosovo. Tot de benzine op is.