

Ik was twaalf en ik fietste naar school



Bladzijden:	56 pp.
Auteur:	Sabine Dardenne; Marie-Therese Cuny
Taal:	Nederlands
Verschenen:	23-01-2013
Genre:	Literaire fictie
Uitgever:	Overamstel Uitgevers
ISBN:	9789048817771

[Ik was twaalf en ik fietste naar school.pdf](#)

[Ik was twaalf en ik fietste naar school.epub](#)

Sabine Dardenne is twaalf jaar oud als ze door Marc Dutroux en zijn handlanger van haar fiets wordt gesleurd, in een busje wordt gedrogeerd en naar een onbekend huis wordt gebracht. Wat Sabine Dardenne daar moet ondergaan is vreselijk.

Na een paar dagen wordt Sabine naar een kelder overgebracht, waar ze in de tijd die volgt steeds weer wordt lastiggevallen door Dutroux.

Aan het eind van haar gevangenschap krijgt ze gezelschap van Laetitia Delhez en enkele dagen later worden de meisjes door de politie bevrijd. 'Ik was twaalf en ik fietste naar school' is een buitengewone getuigenis van een ongekend sterke jonge vrouw die tachtig dagen doorbracht in gevangenschap voordat zij van de dood werd gered. Sabine Dardenne schreef dit boek opdat de stem van de slachtoffers eindelijk gehoord zal worden en de fascinatie voor deze monsters voor altijd zal verdwijnen.