

De cowboy met de kaarsen



Bladzijden:	120 pp.
Auteur:	Reza Keshawarzi
Taal:	Nederlands
Verschenen:	04-06-2018
Genre:	Literaire non-fictie
Uitgever:	Uitgeverij Van Warven
ISBN:	9789492421548

[De cowboy met de kaarsen.pdf](#)

[De cowboy met de kaarsen.epub](#)

"Het was een kluitje verbrijzelde mensen dat daar met trillende handen en voeten bij de balie van het kantoor van Vluchtelingenwerk stond. "In deze roman, 'De cowboy met de kaarsen', laat Reza Keshawarzi zien hoe het leven is in een Nederlands vluchtelingenkamp. Alle bewoners - jong, oud, mistroostig, hoopvol, wijs, naief - hebben hun eigen unieke verhaal te vertellen. Reza maakt in zijn roman ruimte voor al deze ontheemden en hun verhalen; tegelijk laat hij zien hoe de vluchtelingen met elkaar samenleven in hun veilige - maar behoorlijk spanningsvolle - tijdelijke opvang. Hij schetst met liefde een ontwortelde gemeenschap inclusief alle misverstanden, plagerijtjes, verliefdheden, verveling, vlagen van wanhoop, en een eigen roddelcircuit. Reza Keshawarzi is geboren in Teheran, in 1962. In Iran was hij leraar op een middelbare school, tot zijn leven in gevaar kwam; hij werd een politieke vluchteling. Sinds ruim twintig jaar woont, schrijft en schildert hij in Kampen. Kader Abdolah over eerder werk van Reza Keshawarzi: "Reza schrijft mooi. Zijn taal is subtiel en helder; als je zijn verhalen leest, denk je: 'Die man heeft veel te vertellen.' En dat is ook zo, hij heeft veel meegemaakt en hij heeft veel te vertellen.

(...) Ik wacht geduldig op zijn eerste roman."