

Onderduiken bij de bezetter

Onderduiken bij de bezetter

Overleven was al verzet in de 2^e Wereldoorlog
Arbeidskampen in Sellingen, Ter Apel & Ommen



64 NAD kampen zijn vergeten!
Hier is deze geschiedenis uit WO2 voor u.

P.H. Palmbergen

Bladzijden:	254 pp.
Auteur:	P.H. Palmbergen
Taal:	Nederlands
Verschenen:	15-06-2017
Uitgever:	St. Food For Free Foundation
ISBN:	9789463451390

[Onderduiken bij de bezetter.pdf](#)

[Onderduiken bij de bezetter.epub](#)

Zijn alle Nederlanders die in de Arbeidsdienst werkten voor de Duitsers fout? Alle feiten worden op een rij gezet en laten zien dat de werkelijkheid juist minder zwart-wit is dan velen denken. De schrijver sprak met overlevenden en mocht alle authentieke brieven, foto's en dagboekfragmenten in het boek 'Onderduiken bij de bezetter' publiceren. Voor velen was weigeren geen optie, ook al mocht dat wel. Waren dat slechte Nederlanders? Palmbergen is op zoek naar de waarheid gegaan. Het boek bevat zeer veel persoonlijke verhalen en foto's, die een heel interessant beeld schetsen van de oorlogsjaren. Ze gaan over dwang en armoede, maar ook over verzet en vriendschap. Het boek laat zien dat er juist heel dicht bij de Duitse grens veel verzet was. Een geschiedenis die nooit verloren mag gaan, als les voor de toekomstige generaties. Het boek geeft een indringend beeld van de 64 Arbeidsdienstkampen in de Tweede Wereldoorlog. Door heel Nederland waren deze kampen verspreid.

Vele duizenden Nederlandse jongemannen werkten er tijdens de bezetting. Alles was schaars, iedereen was zelfs blij met wat extra droog brood. Naast het zeer zware werk, moesten ze soms ook de Hitlergroet uitbrengen. Waarom vluchtten ze niet? En waarom wilden sommigen toen bij de politie werken, terwijl ze wisten dat de Nederlandse politie ook onder de zware Duitse controle van stond?