

Het schijnbestaan



Bladzijden:	352 pp.
Auteur:	José Saramago
Taal:	Nederlands
Verschenen:	02-08-2018
Genre:	Literaire fictie
Uitgever:	J.M. Meulenhoff
ISBN:	9789029092692

[Het schijnbestaan.pdf](#)

[Het schijnbestaan.epub](#)

Voor iedereen die genoten heeft van Saramago's bekendste romans *De stad der blinden* en *De stad der zienden* In de roman *Het schijnbestaan* komt het bestaan van een pottenbakker in gevaar als het kolossale winkelcentrum waaraan hij zijn traditionele keramiek levert niet langer van zijn handwerk gediend is. Met grote moeite past de pottenbakker zijn product aan, maar dat betekent slechts uitstel van executie. Saramago schetst in deze vertelling de verwording van de moderne mens: gericht op consumptie en zonder menselijkheid. De pers over het werk van José Saramago 'Een groot schrijver verontrust, ontroert en ergert zijn lezers. Zo ook Saramago.' *De Groene Amsterdammer* 'Een unieke, moderne parabel, psychologisch glashelder en politiek uitzichtloos tegelijk.' *De Groene Amsterdammer* over *De stad der blinden* 'Een ingrijpend fictief verslag van hoe een hele maatschappij in één maand volledig kan instorten.' *NRC Handelsblad* over *De stad der blinden*