

# Mijn Amerika



<b>Bladzijden:</b>	320 pp.
<b>Auteur:</b>	Mart Smeets
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Verschenen:</b>	16-11-2017
<b>Genre:</b>	Literaire non-fictie
<b>Uitgever:</b>	Uitgeverij De Kring
<b>ISBN:</b>	9789462970809

[Mijn Amerika.pdf](#)

[Mijn Amerika.epub](#)

Smeets in the States: het langverwachte Amerika-boek! Op de dag dat president John F. Kennedy werd doodgeschoten, 22 november 1963, begon voor de 16-jarige Mart Smeets een levenslange fascinatie voor Amerika. Zijn werk als sportjournalist bracht hem de 54 jaar erna vaak in het land. Veel van zijn ervaringen op het gebied van muziek, sport, politiek, kunst, geschiedenis, eten, reizen, hotels en het eeuwige racisme belandden in Mijn Amerika. Smeets neemt de lezer mee naar het Memphis van Elvis Presley, het Texas van de oud-Nederlands-elftalkeeper Jan van Beveren, het Murfreesboro waar zijn zoon Tjerk honkbalde, zijn lievelingsmuseum en -restaurant, zijn favoriete platenzaken, zijn mooiste stadionherinnering. Hij bezoekt oude bekenden en beschrijft de carrière van de uit Polen geïmmigreerde footballcoach Mike Ditka, de vleesgeworden American Dream. Hij is lyrisch over de US80 van Salt Lake City naar Park City, waar hij overigens zeer kort Robert Redford ontmoette (en hoe). Hij leert ons over Martin van Buren, de achtste president van de USA (die thuis in Kinderhook gewoon Nederlands sprak), en over de mormonen, de Yankees, de cola-oorlog en 'Southern Comfort'. In alle bijzondere, bruisende en bovendien informatieve verhalen spuit Mart Smeets ook zijn ongezouten mening over Amerika en de Amerikanen, het land waarmee hij een lichte haat-liefdeverhouding ontwikkelde en dat nooit stopte hem te verbazen. Mart Smeets (1947) werkte van 1974 tot 2016 voor Studio Sport. Nu werkt hij o.

a. voor EenVandaag Radio en voor Ziggo Sport en schrijft hij, naast boeken, diverse columns.