

# Altijd bidden



<b>Auteur:</b>	W. Harinck
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Verschenen:</b>	10-05-2015
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Uitgever:</b>	Banier Bv, Uitgeverij De
<b>ISBN:</b>	9789033603709

[Altijd bidden.pdf](#)

[Altijd bidden.epub](#)

De Heere Jezus leert ons in de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter dat ‘men altijd bidden moet, en niet vertragen’. In dit boekje denken we hierover na. ‘Altijd bidden’ roept vragen en zelfs onmogelijkheden op. Wat bedoelt de Heere Jezus hier precies? Hoe moet dit in de praktijk? Mijn hart is zo biddeloos. En wat is een waar gebed? Op deze en andere vragen gaat de schrijver in. Uiteindelijk ligt het geheim van ‘altijd bidden’ in de genade van God door de Heere Jezus Christus! Hij is de biddende Hogepriester aan de rechterhand van de Vader.

Op de leerschool van het gebed legt de Heilige Geest het ‘om Jezus’ wil alleen’ in hart en mond. Zó wordt het gebed de ademtucht van de ziel. Doelgroep: jongeren en jongvolwassenen Ds.

W. Harinck is predikant van de gereformeerde gemeente te Moerkapelle. Voorheen diende hij de gemeenten te Kapelle-Biezeling en Woerden.