

De terugkeer van Lupe Garcia



Bladzijden:	331 pp.
Auteur:	Carolina Trujillo
Taal:	Nederlands
Verschenen:	01-02-2009
Genre:	Literaire fictie
Uitgever:	Samenw. uitgeverijen Meulenhoff Boekerij
ISBN:	9789029083492

[De terugkeer van Lupe Garcia.pdf](#)

[De terugkeer van Lupe Garcia.epub](#)

Carolina Trujillo De terugkeer van Lupe Garcia Nieuwe roman (nominatie Toplijst Ako literatuurprijs 2009!) van winnaar prijs voor beste Nederlandse debuutontwerp Suzan Beijernur 301 Paperback, 13,5 x 21 cmca. 320 blz.ca.

€ 19,95 November 2008 Welpen van de junta speelt zich af in Zuid-Amerika, in een land waar na tien jaar dictatuur weer vrede heerst, maar waar de foute militairen en beulennog steeds vrij rondlopen. Gono, een jonge werkloze barman wiens ouders in de guerrilla zaten, moet met lede ogen aanzien dat zijn moederhaar beul geregeld in de buurtwinkel tegenkomt. Kort nadat Lupe, zijn grote liefde, is teruggekeerd uit Nederland, begint hij te vertellen, uitnoodzaak omdat alles naar de verdoemenis is gegaan. Lupe is journaliste geworden en komt een documentaire maken over de dictatuur. Ze neemt Gono in dienst als productieassistent en haalt er de Belg en de Cubaanse bij. Ook zij zijn kinderen van ex-guerrilla's, de een werd dief, de ander hoer. Als het viertal zich terugtrekt om de documentaire te draaien beginnen de belangen te verschuiven en maakt films plaats voor "doen wat gedaan moet worden": wraak nemen op wat hun ouders is aangedaan. Vanaf dat moment buitelen de gebeurtenissen hilarisch en hartverscheurend over elkaar heen. Welpen van de junta is een sfeervolle, spannende en geestige roman over opgroeien, moed, vriendschap en onvoorwaardelijke liefde. Over

De bastaard van Mal Abrigo: "Een onwaarschijnlijk overdonderend debuut. Ze gebruikt een sfeertekening waarvoor zelfs de befaamde García Márquez zich niet zou hoevenschamen." Noordhollands Dagblad "Het is een boordevolle, spannende roman, intens en beeldend, lichtvoetig en gruwelijk. Trujillo stevent in daverende vaart met korte scènes op de ontknoping af." Trouw "De bastaard van Mal Abrigo is een breedopgezette, dikwijls geestig vertelde tragische geschiedenis." de Volkskrant Carolina Trujillo (1970) werd geboren in Uruguay en kwam op haar zesde naar Nederland. Op haar vijftiende, toen dedictatuur voorbij was, keerde ze terug naar Uruguay. Op haar twintigste publiceerde ze in Buenos Aires haar eerste novelle. Met het prijzengeld daarvan keerde ze terug naar Nederland. In 2002 verscheen haar roman De bastaard van Mal Abrigo, die bekroond werd met de Marten Toonder/Geertjan Lubberhuizenprijs. Met dat prijzengeld ging ze terug naar Zuid-Amerika: Colombia, Peru en Uruguay. In 2006 keerde ze weer terug naar Amsterdam.