

Rivier van vergetelheid



Auteur:	Philippe Claudel
Taal:	Nederlands
Verschenen:	04-08-2010
Genre:	Literaire fictie
Uitgever:	Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
ISBN:	9789023449119

[Rivier van vergetelheid.pdf](#)

[Rivier van vergetelheid.epub](#)

Na de dood van zijn te jong overleden vriendin Paule zoekt de hoofdpersoon zijn toevlucht tot Feil, een dorpje aan de oever van de Maas. Hij huurt een kamer bij de vriendelijke Madame Outsander en raakt bevriend met de cafébezoekers, de pastoor en de doodgraver. In het ooit bruisende dorp zijn de mensen ongelukkig, maar stuk voor stuk helpen ze hem ieder op zijn eigen manier over het verlies heen. En de Maas, die ouwe trouwe onopzichtige rivier, wordt voor hem een plek waar hij de rust vindt om verder te gaan. Langzaam drijven de seizoenen voorbij en heelt de verse wond van het verlies. Een bleek litteken is datgene wat overblijft. Met Rivier van vergetelheid schreef Claudel een intense debuutroman waarin hij het verlangen naar de ander en de eeuwige zoektocht naar zelfinzicht in al zijn heftigheid heeft verwoord. 'Begiftigd met een geweldig waarnemingsvermogen en een onmetelijk gevoel voor empathie, weet Claudel het verdriet tot in zijn puurste vorm te bereiken'.

Magazine littéraire 'Dit verhaal over rouw en herinnering valt op door de precisie waarmee de beelden worden opgeroepen aan de hand van beeldend proza.' La Quinzaine littéraire 'Mooi verhaal dat van binnenuit is geschreven, verdrietig en gevoelig.' La Croix