

Het gefluister van de bladeren



Bladzijden:	352 pp.
Auteur:	Sarah McCoy
Taal:	Nederlands
Verschenen:	04-05-2018
Genre:	Literaire fictie
Uitgever:	Boekerij
ISBN:	9789022582756

[Het gefluister van de bladeren.pdf](#)

[Het gefluister van de bladeren.epub](#)

De langverwachte nieuwe roman van de auteur van *De bakkersdochter* – een groots liefdesverhaal dat meerdere decennia en continenten omspant Hallie Erminie, die eind negentiende eeuw opgroeit in een plantersfamilie in Kentucky, is een wilskrachtige jonge vrouw die één grote passie heeft in haar leven: schrijven. Ze is vastbesloten een groot schrijfster te worden en laat zich niet tegenhouden door de conventies van haar tijd, die bepalen dat een vrouw hoort te trouwen en kinderen te krijgen. Met het manuscript van haar debuutroman in haar koffer reist ze af naar New York om een uitgever te zoeken. Daar leert ze de journalist Post Wheeler kennen, een overtuigd vrijgezel. Vrij van amoreuze verwachtingen ontwikkelt zich tussen hen een bijzondere vriendschap, gebaseerd op wederzijds respect. Zo begint een spel van aantrekken en afstoten dat tien jaar zal duren en hen naar Europa, alle uithoeken van Amerika en zelfs Japan zal brengen.

Steeds weer merken ze dat de aantrekkingskracht tussen hen groeit, maar het lot lijkt hen telkens uit elkaar te drijven. Durven ze elkaar uiteindelijk de liefde te verklaren? De pers over de boeken van Sarah McCoy: 'Knap verweeft McCoy twee verhaallijnen, met als gemeenschappelijke factor mensen die als vuilnis worden beschouwd.' *Nederlands Dagblad*: 'Ze kan uitstekend schrijven. Een sympathieke roman die zeker velen zal boeien.' *NBD Biblion*: 'Boeiend en emotioneel geladen. De boodschap in het hart van het verhaal is dat het

leven dat we zouden willen niet altijd het leven is dat we krijgen.' Kirkus Reviews 'Het oude huis is niet alleen een eerbetoon aan de heldendaden van een onbekende vrouw, maar laat ook op knappe wijze zien hoe het lot ons soms in een heel andere richting voert dan we voor onszelf hebben uitgestippeld.' Washington Post 'Probeer bij dit boek je ogen maar eens droog te houden.' Soest.nu