

Het verschenen leven



Bladzijden:	116 pp.
Auteur:	Hendrick van Kampen
Taal:	Nederlands
Verschenen:	15-02-2014
Genre:	Literaire fictie
Uitgever:	Schrijverspunt
ISBN:	9789462660151

[Het verschenen leven.pdf](#)

[Het verschenen leven.epub](#)

Na meer dan twintig jaar breekt het besef door wat mijn vrouw allemaal, in stille en isolatie, heeft moeten doormaken zonder dat ik haar kan helpen; waarom heeft ze mij niet in vertrouwen kunnen nemen? De scheiding was pijnlijk, onfatsoenlijk, dit ben ik niet. Zij, die andere vrouw heeft bezit van mij genomen, heeft mij de erotiek leren ontdekken doch tevens haar macht door chantage zien exploderen tot die fatale dag van mijn vlucht naar het heden. Het mes heb ik kunnen ontwijken, de pijn niet, de eenzaamheid binnen de isoleercel. De prijs is groot, vrienden herkennen mij niet meer, de hypocrieten, de wereld stort in als de kinderen en kleinkinderen verdwijnen. Zij, in oorsprong de basis van mijn verhaal, ontkomen niet aan hun lot. Gerechtigheid doch geen gevoel van voldoening. Alleen zoek ik rust op het platteland, de rust duurt kort. De laffe aanslag op het leven van mijn zoon verandert geheel mijn wezen, mijn gelofte nimmer contact op te nemen met mijn familie "De macht van Zuiden" de alleenheersers binnen het door mij zo geliefde Midi van Frankrijk. De man, mijn ganzen leven veracht, draagt mij de zorg op voor mijn zuster. Macht neemt bezit van mij tijdens de onbarmhartige jacht op de daders. Sex, vrouwen en geld in overvloed, wezenlijke liefde ontbreekt, een dolende blijft achter in de mist van eenzaamheid en wantrouwen. De lafhartige moord op Pakistaanse vrienden, een winkeltje achter de haven van Marseille, drijft mij tot het uiterste. Eindelijk, mishandeld, ontdaan van menselijke waarden ontmoet ik haar, ontvlamde liefde bloeit op te midden van de onverzettelijke macht van de Maffia. Mijn keuze staat vast, ik kies voor het geluk.