

De Islam



Auteur:	Jamal Ahajjaj ; El Yazid Aouichi
Taal:	Nederlands
Verschenen:	07-01-2015
Genre:	Theologie, Esoterie & Filosofie
Uitgever:	6upgrades
ISBN:	9789081939997

[De Islam.pdf](#)

[De Islam.epub](#)

Geluk is het grootste streven van ieder individu. Het geeft immers de innerlijke rust die de mens nodig heeft om een evenwichtig leven te kunnen leiden. Ondanks de heersende welvaart in de westerse wereld, hebben veel mensen met veel maatschappelijke en/of psychische problemen te kampen. Dit geeft aan dat rijkdom niet in alle behoeften van de mens kan voorzien. De mens is van vlees en bloed en heeft een 'wederhelft' die bestaat uit allerlei gevoelens en herinneringen.

Deze helft heeft ook voedsel nodig, maar dit soort voedsel wordt niet verkregen middels het vergaren van bezit en rijkdom. De mens heeft dus behoefte aan iets anders waaruit hij zijn innerlijke krachten kan putten. Iets dat hem van binnen voedt en uitleg geeft over de zin van het leven.